

Beste leden,

Sinds oktober 2017 ben ik lid en kampeer al jaren, maar een gewone camping is mij te commercieel. Je hebt er te weinig privacy (slapen onder een luifel is lastig) en je mag er vaak geen vuurtje stoken. Met de Deventer kanovereniging ben ik wel te vinden op campings maar dit zijn kleine campings.

Ik ben al enige tijd geleden met Paul, Annette en Peerke mee geweest naar het werkweekend in Winterswijk en een ALV. Vorig jaar ben ik lid geworden van de NTKC en ben in november lekker naar De Brobbelbies geweest, waar het erg mooi is en ik lekker heb kunnen relaxen.

Nu kwam het er even niet van om weg te gaan door een verhuizing, andere evenementen enz... Daarom kreeg ik het idee om in oktober te gaan kamperen, met nieuwe leden zoals ik maar ook met leden die al jaren lid zijn. Iedereen is welkom.

Dus heb ik maar een Facebook-evenement aangemaakt en ik wil jullie graag hiervoor uitnodigen! Het wordt een gezellig weekend waarbij we lekker kunnen koken, relaxen, je tarp op meerdere manieren proberen op te zetten enz...

Het weekend is van 12 t/m 14 oktober in Leusden, op kampeerterrein Den Treek. Kom gezellig kamperen en laten we er samen een goed weekend van maken!

Groetjes,

Jur Diteweg  
Deventer, afdeling Oost